

**Johannes Calvijn e.a.**

**DE HEERE IS MIJN HERDER**

**Bemoediging**

**Rond het thema: Bemoediging worden citaten van Calvijn, Luther, Kohlbrugge e.a. gegeven en citaten uit bijbelboek Psalmen.**

**Heel geschikt voor de stille tijd, voor moment van rust, als er een file is of oponthoud e.a.**

**Ik geef enkele citaten:**

**‘Vaak vervult God de wensen van zondaren in toorn, terwijl Hij de verlangens van Zijn eigen volk afwijst in liefde’ (Matthew Henry, 41).**

**‘Socrates of Plato had nooit antwoord kunnen geven op de vraag van de stokbewaarder: Wat moet ik, doen opdat ik zalig worde? Hij had nooit in zijn laatste uur kunnen zeggen: Dood, waar is uw prikkel? Hel waar is uw overwinning?’ (Ryle, 27).**

**‘Er wordt naar geen kracht gevraagd als Hij ons trekt. De kracht ligt in Zijn trekken. Wij lopen Hem na waar Hij ook heengaat ’ (Kohlbrugge, 99).**

**Van harte aanbevolen!**